

NIEUWSBRIEF



O.B.S. Ekkelhof | Schoolstraat 12 | 9533PL | Drouwen | 0599-565391 | www.obs-ekkelhof.nl

Kalender december

19-12 ThemawEEK "ik leer anders"

21-12 (Foute) Kersttruiendag

22-12 Kerstviering kinderen en ouders (vanaf 17.15 uur).

23-12 Rollende dag,

23-12 Kinderen om 12 uur vrij.

26-12 t/m 06-01: kerstvakantie

Foute kersttruiendag

Op woensdag 21 december houden we graag een 'foute-kersttruiendag'. We vinden het gezellig als iedereen die dit leuk vindt, een foute (of natuurlijk gewoon een mooie) kersttrui aantrekt. De leerkrachten doen uiteraard ook mee.



Ik leer anders; week van de cultuur

Inmiddels hebben we toch meer aanbiedingen gekregen voor leuke workshops. Bedankt voor het meedenken!

We kunnen op alle dagen zeker nog extra hulp gebruiken (begeleiding van kinderen tijdens workshops of bij knutselopdrachten)

Platte keien gevraagd:

Eén van de onderdelen volgende week is 'kei beschilderen', volgens het idee van de bekende Happy Stones. Met deze keien heeft onze ouderraad een keigoed idee voor het nieuwe plein.

Voor deze activiteit worden kinderen door de OR gevraagd om (liefst uiterlijk vrijdag 16 december) een platte kei mee te nemen met een diameter van ongeveer 7 centimeter.

Kinderen die op zoek gaan en meerdere geschikte keien vinden, zouden heel aardig zijn als ze deze allemaal mee naar school willen meenemen (binnen de perken ;-), zodat er wat te kiezen en te verdelen is.

Kerstviering en bijdrage gevraagd voor het menu

Donderdag 22 december a.s. vieren we van 17.30 tot ongeveer 19.00 uur kerst op school. We doen dat met een kerstbuffet. Het is de bedoeling dat alle kinderen iets meenemen voor het kerstbuffet. Vanaf 17.15 uur kunnen de gerechtjes worden gebracht.

De kinderen dienen hun eigen bord, beker, bestek en kom mee te nemen, voorzien van naam. Geef hen dit alvast donderochtend mee, opdat het niet vergeten wordt en we alvast tafels kunnen dekken voor het diner 's avonds.

Handig is om dit in een plastic zak mee te geven, zodat daar de gebruikte/niet afgewassen spullen na het diner weer in kunnen.



Richtlijnen voor het kerstbuffet:

- ✦ U kunt denken aan koude of warme hapjes, zoals spiesjes, pizzaatjes, een pannetje soep, salades, kroketjes, stampotjes, toetjes, etc.
- ✦ Maak vooral niet teveel: niet elk kind zal van elk gerecht iets eten, dus als elke ouder voor de gehele klas iets zou voorbereiden, dan moeten we misschien eten weggooien. Ga dus uit van porties voor ongeveer 8 personen (dit is ook afhankelijk van de populariteit van het gerecht).
- ✦ Stampot, ovenschotels en andere gezonde maaltijden juichen wij van harte toe! Echter winnen deze het bij jonge kinderen niet altijd van de pannenkoeken, frikandellen, etc. Bied het gerust aan, maar kom bij voorkeur niet met hele grote schotels.
- ✦ Als u warm eten wilt serveren, wilt u dan zelf voor een warmhoud-optie zorgen? (bijvoorbeeld isolatie, warmhoudplaat of een rechaud)
- ✦ Vanaf woensdag 14 december hangt op de deur van elk klaslokaal een kerstboom. U kunt het gerecht dat u zult aanbieden, op een bal in de kerstboom schrijven (of het uw kind laten doen). Op deze manier kunnen we een beetje bijsturen indien blijkt dat er teveel dezelfde gerechten zullen worden aangeboden.
- ✦ Denkt u wel aan een opscheplepel voor bij het gerecht?

Uitnodiging voor de ouders tijdens het kerstbuffet voor de kinderen

Nog steeds zijn we dankbaar voor het feit dat we dit jaar weer minder gebonden zijn aan corona-maatregelen. We maken daar graag gebruik van door ouders (en evt. niet-schoolgaande kinderen) uit te nodigen om tijdens het diner van de kinderen op school te blijven. Voor u is er een hapje en drankje, verzorgd door onze ouderraad.

Om 19.00 uur sluiten we gezamenlijk af met muziek op het plein.

Even voorstellen...



Aangenaam,

Mijn naam is Arne Santing. Ik ben 36 jaar en woon in Emmen met mijn vriendin Nadieh, ons dochtertje Emily-Jane en onze twee katjes. Sinds september loop ik stage bij 'De Wolven' van juf Janine. Ik ben bezig met de deeltijd Pabo en ben ontzettend blij met mijn stageplek op OBS Ekkelhof. Ik leer er veel en voel mij er prima thuis.

Voorheen heb ik ruim tien jaar gewerkt als gitaarleraar. Hier kwam ik erachter dat ik het werken met kinderen erg leuk vind. Ik besloot een carrièreswitch te maken naar het basisonderwijs. Na het afronden van mijn studie tot onderwijsassistent realiseerde ik dat ik eigenlijk gewoon vóór de klas wil staan, vandaar deze stap.

Ik vind het tof om kinderen te ondersteunen bij het leren én bij het vinden van hun zelfvertrouwen. Daarnaast houd ik ervan om de creativiteit te stimuleren.

Elke donderdag ben ik voor en na schooltijd op het plein te vinden. Heb je vragen? Stel ze gerust. Gewoon een praatje maken kan natuurlijk ook altijd.

Tot ziens!

Arne